

### 66. ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΝΣΑΡΚΩΣΗΣ

Ενσάρκωση λέγεται η κάθοδος της ψυχοπνευματικής οντότητας (της ψυχής) από τον Πνευματικό Κόσμο και η εγκατάστασή της μέσα στο υλικό σώμα.

Όπως έχουμε εξηγήσει σε άλλα κείμενά μας, η ψυχή είναι η κινητήρια δύναμη του σώματος. Το σώμα είναι ένας πολυπλοκότετος μηχανισμός, αλλά δεν παύει να είναι υλικός. Και ως γνωστόν η ύλη είναι αδρανής, δηλαδή δεν μπορεί να κινείται από μόνη της. Αντιθέτως, τα έμβια όντα κινούνται από μόνα τους. Το φαινόμενο της κίνησης αποδεικνύει ότι εμπεριέχουν και ένα μη υλικό στοιχείο, το οποίο είναι η ψυχή. Γι' αυτό έχουμε ειπεί, ότι κάθε σώμα που μπορεί να κινείται από μόνο του, περιέχει και κάποιο είδος ψυχής. Με άλλα λόγια, η ψυχή είναι ο χειριστής του βιολογικού μηχανισμού του σώματος μέσα στο οποίο είναι εγκατεστημένη.

Η ενσάρκωση προϋποθέτει ότι οι ψυχές υπάρχουν ως αυτοτελείς οντότητες και απλώς κατέρχονται μέσα στο νέο σώμα. Όμως σήμερα έχει επικρατήσει η άποψη ότι οι ψυχές δεν προϋπάρχουν, αλλά με κάθε νέα γέννηση δημιουργείται και μια νέα ψυχή.

Στην περίπτωση αυτή δημιουργούνται πολλά ερωτήματα, σχετικά με τις πολύ μεγάλες ανισότητες και διαφορές μεταξύ των ανθρώπων, τις ταλαιπωρίες μερικών από ασθένειες ή ατυχήματα, τους θανάτους μικρών παιδιών ή νηπίων, την επικράτηση των κακών και πονηρών ανθρώπων, την κοινωνική αδικία κ.λπ.

Όλα αυτά δεν συμβιβάζονται με την δικαιοσύνη και την αγαθότητα του Θεού. Αντίθετα, με την αποδοχή της προϋπαρξης των ψυχών και της μετενσάρκωσης, σε όλα τα παραπάνω ερωτήματα δίδονται οι σωστές απαντήσεις.

Ένα άλλο ερώτημα που απασχολεί τους θεολόγους και τους φιλόσοφους, είναι το πότε αποκτά την ψυχή ένα κυοφορούμενο βρέφος. Συνήθως λέγεται, ότι αυτό γίνεται σε κάποιον μήνα της κύησης, όταν το σώμα του εμβρύου είναι αναπτυγμένο αρκετά. Όμως οι Ουράνιοι Διδάσκαλοι έχουν αποκαλύψει, ότι η ψυχή εισέρχεται και εγκαθίσταται στο σώμα ταυτόχρονα με την πρώτη αναπνοή του βρέφους όταν γεννηθεί.

Αυτό σημαίνει ότι το κυοφορούμενο έμβρυο δεν έχει ψυχή, όσο βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Από την άποψη αυτή, θα μπορούσαν να θεωρηθούν δικαιολογημένες οι εκτρώσεις, με τον ισχυρισμό ότι δεν αποτελούν φόνο. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, διότι υπάρχει και μία άλλη άγνωστη πλευρά στο θέμα αυτό.

Συγκεκριμένα, οι Ουράνιοι Διδάσκαλοι έχουν αποκαλύψει επίσης, ότι από την πρώτη στιγμή της σύλληψης καθορίζεται και η ψυχή που θα εισέλθει στο νέο σώμα, όταν γεννηθεί. Έτσι η ψυχή αυτή φροντίζει το μελλοντικό σώμα της, ανάλογα με τις πνευματικές δυνάμεις που διαθέτει. Γι' αυτό μια γυναίκα που κυοφορεί, είναι ιερή οντότητα, διότι συνδέεται άμεσα με τον Πνευματικό Κόσμο.

Οι οντότητες που προορίζονται να ενσαρκωθούν είναι άπειρες, και εκείνη που επιτυγχάνει να συνδεθεί με ένα γονιμοποιημένο ωάριο, αισθάνεται σαν να κέρδισε τον πρώ-

το αριθμό του λαχείου. Εάν όμως χάσει αυτή τη μοναδική ευκαιρία, αισθάνεται πολύ μεγάλη απογοήτευση. Διότι με την έκτρωση είναι σαν να καταστρέφεται το γραμμάτιο του λαχείου, οπότε δεν μπορεί να εισπράξει το ποσό που κέρδισε.

Όλες οι οντότητες γνωρίζουν πολύ καλά τις συνθήκες της ζωής που πρόκειται να ζήσουν. Ακόμη και εάν αυτές είναι δύσκολες, προτιμούν οπωσδήποτε να ενσαρκωθούν διότι αισθάνονται πως αυτό είναι απαραίτητο για την εξέλιξή τους.

Η ενσάρκωση των ψυχών είναι ένα από τα μεγαλύτερα μυστήρια της Δημιουργίας. Είναι ο κεντρικός άξονας για τη διαιώνιση της ζωής στον γήινο κόσμο.

Ευχαριστώ.

Βιβλιογραφία:

Ο Πνευματισμός και ο Σύγχρονος Άνθρωπος ISBN: 960-7874-07-2

[www.dmakrygiannis.gr](http://www.dmakrygiannis.gr)

[www.divinelight.org.gr](http://www.divinelight.org.gr)